

KUIFJE

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

ACHTSTE JAARGANG

PRIJS : 6 Frs - IN NEDERLAND 40 Cts

24



WATERLOO

EEN VOLLEDIG VERHAAL
DOOR FRED FUNCKEN

In het kamp van de kurassiers van Milhaud, in de nacht van 17 op 18 juni 1815.



Droom niet langer, vriend, ga slapen. Het zal er morgen hard toegaan...



Ik kan niet slapen!

Dat begrijp ik. Mij ging het niet eender voor m'n eerste gevecht... Maar, kom, met Gods hulp raak je er door!



Verduiveld! Dat is de keizer!



Luister, generaal! Hoor je het nu? Dat zijn stappen, het is een leger op mars... Zouden de Engelsen hun kamp opbreken?



Zo dit waar is, neem ik de 3.000 Engelsen, die in Oostende ontscheepten, gevangen. Wellington krijgt een lesje... Ik heb een verkenner nodig!



De jonge kurassier komt nader...

Sire, ik ben tot uw dienst!

Nog een groentje! Ga, jongen, en trek je kijkers open!



De zeventienjarige kurassier laat het zich geen tweemaal zeggen...



Een brigade Engelse cavaleristen. Ze rijdt naar Ohain...



Het was dus slechts een troepenbeweging. Des te beter. Ik drijf hen liever terug, dan hen onder de voet te lopen...



Bij het eerste morgenkrieken.



Het regende de ganse nacht, ik ben verkleumd.

De artillerie zal te lijden hebben van de regen...



Onmogelijk aan te vallen. Het geschut zou dadelijk in de modder blijven steken!



Tegen 11 u. 30...

We mogen niet langer wachten. We rukken recht naar de vijandelijke linies toe en snijden ze in twee. De Engelsen dringen we terug naar Halle, de Pruisen naar Tongeren. Daarna gooien we Wellington in zee en de Pruisen in de Rijn... Vooruit!!!



De aanval begint. De linkervleugel bestormt Hougomont, dat door jonge rekruten wordt verdedigd...



Ney, die het bevel voert over de rechtervleugel, valt de Haie Sainte aan, maakt er zich meester van en...



...neemt ook Papelotte in, na een hardnekkige strijd tegen de Britten, die zich taai verdedigen...



De kurassiers en de lancers zien niet werkloos toe...



Ponsomby, een Engels generaal, wordt dodelijk gewond...



Nassau, wijkt nooit!

De situatie is niet rooskleurig voor de Verbondenen. De prins van Oranje vuurt zijn troepen aan...



De soldaten van de prins van Oranje houden stand. We zullen er de cavalerie moeten op afsturen. Haxo, ga op verkenning!



De verkenner galoppeert weg...



Zodra zijn taak volbracht is, keert hij naar het hoofdkwartier terug...

Wel?

Sire, ik zag niets dat op een hardnekkige weerstand zou wijzen...



Napoleon ondervraagt de gids, die aan het zadel van een van zijn lijfwachten gebonden is...

Er is dus geen ernstige tegenstand?

Neen!



De kurassiers van Milhaud moeten aanvallen! Wellington zal verpletterd worden! Stuur een estafette naar Parijs: de Zege is aan ons!



Een drie dui-

zend ruiters stormen in razende vaart op de vijand in...



De klaroenen schallen, de standaard wappert, in dichte drommen rukken ze vooruit...



Doch daar gebeurt de ramp... De ravijn van Ohain gaapt voor hen, de paarden vallen, storten naar beneden en slepen hun ruiters mee...



Een derde van deze fiere ruitersregimenten wordt vernietigd. De overlevenden galopperen voort...



Het Engels vierkant weerstaat aan de hevige schok...



Het geschut, dat goed verborgen opgesteld is, dondert plotseling over het land en velt...



...de kurassiers. Bovendien werpt Wellington nog zijn veertienhonderd dragonders in de strijd...



Ingestoten waren de kurassiers zich heftig. Ze chargeren met succes nu de ene, dan de andere hoek...



Onze jonge kurassier vecht heldhaftig tegen een vierkant Schotse soldaten...



Na twee uren strijd worden zeven van de dertien vierkanten door de Fransen overwonnen...



Wellington kijkt somber...

Milord, generaal Kempt vraagt versterking!

Is er niet! Hij moet er zich zo doorslaan!

Omstreeks 17 u. kijkt Wellington op zijn uurwerk...



Ofwel komt Blücher ons te hulp, ofwel de duisternis...

Op hetzelfde ogenblik ziet men op de hoogte van Fichermont bajonetten blinken...



Is het Blücher, of is het Grouchy?

Napoleon huivert, het is Grouchy niet, maar Blücher die Wellington te hulp komt. De slag is voor Napoleon verloren...



Twee uren meer en ik zou de veldslag gewonnen hebben...

De Pruisen gaan ten aanval over. Zes en tachtig kanonnen spuwen vuur en vlam en de ruiters van Zieten chargeren. Dat is het einde...



Vlucht!

We zijn verloren!

Napoleon tracht een ramp te vermijden, doch tevergeefs...



Halt! Halt! Blijf staan!



Het is 20 u. De soldaten vluchten in de grootste wanorde, alleen de keizerlijke garde doet een uitval...



Die ongelukkigen! Alleen tegen de legers van de Verbondenen...

De jonge kurassier, die gewond is, ziet ze oprukken...



De keizerlijke garde wordt op een moordend vuur onthaald, doch wijkt niet. De soldaten sneuvelen één na één...



Dappere Fransen, geef jullie over!

De Engelsen hebben bewondering voor zoveel moed, en een officier vraagt dat ze zich zouden overgeven...

Cambronne antwoordt...



De keizerlijke lijfwacht sterft, doch geeft zich niet over!



Dat is het einde. 's Nachts ziet de jonge, gewonde kurassier een zwarte gedaante. Het is Napoleon die als een slaapwandelaar over het slagveld stapt...



De Kerels van Vlaanderen



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN BOB DE MOOR



...Ik zal toch maar Kastelein Hacket ver-wittigen... He?

Robrecht! Wacht even!



Burchard?

Robrecht, wij zien wer-kelijk van ons plan af. Het zou inder-daad een domheid zijn de graaf te doden. Er zal graaf Karel niets kwaads geschieden, reken daar op!... Nu ik ga vlug weg, want moest men mij hier zien!...



Hm... Hij meent het... Zoveel te beter. Nu ben ik van een lastige taak bevrijd...



E-nige dagen later.... In de grauwe morgen-schemering stappen enkele gelovigen naar de kerk van St. Donaas, in de Burcht, om de H. Mis bij te wonen. Zoals alle dagen zal ook graaf Karel aanwezig zijn en aalmoezen uitdelen aan de arme lieden...



Niemand slaat acht op de in lompen gehulde bedelaars die, alleen of in groepjes, de gewijde plaats binnentreden...



...Een van ouderdom gebogen lopende bedelaar neemt plaats achter een pi-laar, in de nabijheid van de private kapel van graaf Karel...

Dit is een goed plaatsje. Zo ben ik vlug bij de graaf... als hij met de uitdeling der aalmoezen begint.



Ondertussen, aan het altaar...

Jeroen ga eens vragen waar de heer graaf blijft... Wij zijn reeds over tijd...



...De graaf komt onmiddellijk. Hij was een weinig ongesteld vannacht.



...Ik ben gereed, kamerheer... Brrr... wat een vreselijke nacht heb ik gehad. Ik droomde van ijselijke dingen... Maarkom, laten wij de priesters niet langer laten wachten.



Graaf Karel en zijn gevolg nemen plaats in de kapel. Na het einde der Mis opent de graaf een geldbeugel en begint de aalmoezen uit te delen.



Ook de oude, gebogen lopende zwerver nadert met 'uitgestoken hand de graaf...

(Wordt voortgezet)

Rubens

TIJDENS zijn rijk gevuld leven, schilderde Rubens niet minder dan twee duizend schilderijen!

Bovendien kennen we van hem talrijke tekeningen, etsen en gravures. De grote musea, zowel die van Londen, Madrid, New York, Rome of Moskou, als die van Antwerpen en Brussel, zijn erg trots, wanneer ze een Rubens bezitten. Rubens is een begrip geworden, zijn genie is Vlaams en universeel. In verhouding bezitten wij niet zoveel doeken van deze meester, en dit komt niet alléén omdat buitenlanders ze aankochten, doch ook omdat Rubens werkte voor het hof van Madrid, Londen, enz., en zijn doeken daar als een kostbaar bezit bewaard bleven.

HIJ HAD EEN LIEVE MOEDER

RUBENS heeft steeds een diepe verering gehad voor zijn moeder. Hij wist hoe dapper ze zich steeds door het leven had geslagen, en wat alles ze had moeten doen om hem een verzorgde opvoeding te schenken. Hij bewonderde haar wilskracht, haar rechtschapenheid en haar geloof in het goede. Zijn vader was een zeer begaafd man, doch eerder onevenwichtig van natuur.

RUBENS EN ZIJN TIJD

SLA er even je geschiedenis op na en je zult dra weten, dat de Spanjaarden meester waren in de Nederlanden en het hier niet erg rustig toeging. Vooral te Antwerpen roerde het. Jan Rubens, doctor in de rechten en schepen van de Scheldestad, werd er van verdacht te veel sympathie te koesteren voor Willem van Oranje en zijn naam werd op de zwarte lijst geschreven. Hij kon gelukkig aan de zuiveringswoede van de Spanjaarden ontsnappen en vestigde zich met zijn echtgenote, Maaike Pijpelinckx, in Keulen. Jan Rubens kreeg hier de functie

van rechtskundig raadgever van Willem van Oranje en zijn vrouw Anna van Saksen. Na een tijd viel Jan Rubens daar echter in ongenade en werd gevangen gezet. Zijn vrouw wist zijn invrijheidstelling af te kopen. Geheel verarmd, vestigde de familie zich dan in Siegen en het is daar dat Pieter Pauwel geboren werd, in 1577.

Portret van een kind.
(Bewaard in de Kon. Galerij van Lichtenstein.)

DE PRINS DER SCHILDERS

DE doeken van Rubens zijn het hoogtepunt van de Vlaamse barok. De meester beoefende alle genres, doch zijn eeuwig onderwerp was « de mens », de mens zoals Rubens die schilderde, is een koning. Rubens borstelde het leven weelderig, vruchtbaar, geestdriftig.

De prins van de Vlaamse schilders was hofschilder van de aartshertogen Albrecht en Isabella, werd in de adelstand verheven en vervulde vele diplomatieke opdrachten aan vreemde vorstenhoven. Hij was heel schrander en beheerste vijf talen. Naar het Hof van Engeland ging hij als diplomaat en, zonder de staatszaken te verwaarlozen, schilderde hij er de mooie portretten van Karel I, van de hertogen van Bristol en Bedford en het bekoorlijke doek « De Kinderen van Karel I ».

Pieter Paul Rubens huwde de eerste maal met Isabella Brant, die hij vereeuwigde in « Het Spaans Hoedje ». Ze stierf in 1627 en drie jaar nadien hertrouwde hij met Helena Fourment.

★

IN de doeken van Rubens zal men zelden een rustpunt vinden. Alles is beweging, ongetemde kracht en weelde. Toch zijn ze nooit gevoelloos, alle kleuren zijn warm en gevoelig. Al de leerlingen die hij opleidde, werden grote schilders, en een van de beroemdste was beslist de Antwerpenaar Antoon van Dijk. Wil je de Prins van onze schilders beter leren kennen, zijn tijd beter aanvoelen, ga dan eens naar het Rubenshuis, dat knap gerestaureerd werd!

TERUG NAAR DE SCHELDESTAD

IN 1587 stierf Jan Rubens en Maaike Pijpelinckx deed al wat in haar macht lag om met haar kinderen naar Antwerpen te mogen terugkeren. Dank zij de bemiddeling van enkele trouwe vrienden, kreeg ze die toelating en zelfs een deel van haar bezittingen terug.

Pieter Pauwel Rubens was op dit ogenblik een intelligente, vlugge knaap van tien jaar, en erg fier wanneer hij als page van de gravin de Lalain aangenomen wordt. Toch is dit niet zijn grote hartewens. Hij droomt er immers van schilder te worden en niet zo lang nadien zien we hem dan ook als leerling van Tobias Verhaecht het palet hanteren. Hij ging daarna in de leer bij Abraham van Noort en Otto van Veen en trok in 1600 naar Italië, toen nog algemeen gekend en geroemd als het land der schilderkunst bij uitstek. Moeder Rubens zag haar zoon node vertrekken, want ze had er een voorgevoel van, dat ze hem niet meer zou weerzien. Ze wist echter dat hij naar het buitenland moest om de grote meesters te bestuderen, om zich te volmaken in zijn kunst. Moeder Rubens was inderdaad overleden toen Pieter Pauwel weer in de Scheldestad belandde...



R. Scher

DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Van Klee en zijn soldaten belegeren het kasteel. Alwina, de heks, zal hem helpen. Ze stuurt haar uil met een boodschap naar haar zoon, in een vergeethoek opgesloten...



DE POSTILJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE-ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

IK ZAL DE EVEREST OVERWINNEN

HEEL de wereld heeft met verwondering vernomen dat de Everest, de hoogste van alle bergen, eindelijk overwonnen werd na zoveel mislukte bestormingen. Het was een Britse expeditie onder de leiding van kolonel Hunt die « de onoverwinnelijke » overwon. Edward Hillary, een Nieuw-Zeelander, plantte de vlag op de top.

De moeder van Edward verklaarde aan de journalisten :

— Toen mijn zoon twintig jaar was, verzekerde hij aan iedereen dat hij de Everest zou overwinnen...

Edward is nu vier en dertig jaar. Veertien jaar lang heeft hij zich geoefend, is hij na iedere mislukte poging opnieuw begonnen, heeft hij zich nooit laten afleiden noch ontmoedigen.

Mannen van zijn soort dienen tot voorbeeld gesteld van de jeugd, want iedere jongen heeft zijn Everest te overwinnen, en zal daar alleen in slagen wanneer hij tien keer, honderd keer herbegint, zich nooit laat ontmoedigen, steeds volhardt en gelooft in zijn toekomst.

Als men een ideaal gekozen heeft, moet men alles ten dienste stellen van dat ideaal, en dan zal men vroeg of laat, net als Edward Hillary die veertien jaar moest vechten, er in slagen met geloof, wilskracht en Gods-vertrouwen zijn droom te verwezenlijken !

Kuifje

Clubleiders, Ahoi!

WIE RICHT ER NOG EEN CLUB OP ?



DE club groeit en bloeit zoals nooit tevoren ! Dat is een feit. Overal rijzen er Kuifje's Clubs als paddestoelen uit de grond. Maar er zijn er bijlange nog niet genoeg. Er kunnen er nooit genoeg zijn. In iedere stad, in ieder dorp van ons land zou er minstens één Kuifje's Club moeten opgericht worden ! Zover zijn we nog niet, maar zover willen we geraken. En wie zal daarvoor zorgen ? De vurigste Kuifje's lezers uit iedere gemeente. Al wie een Kuifje's Club wil oprichten, schrijve me een brief, waarin hij alle nodige gegevens verstrekt : naam, voornamen, volledig adres, ouderdom, school die hij bezoekt, klas die hij helpt bevolken, plannen die hij heeft met zijn club, aantal vrienden die hem willen helpen, enz.

Vergeet het niet : alle leden van de plaatselijke Kuifje's Clubs moeten ieder afzonderlijk aangesloten zijn bij de centrale club-leiding te Brussel, en hun eigen lidkaart bezitten.

Zonder lidkaart, is men geen clublid, maar slechts een candidaat-clublid. De clubleiders en hun secretarissen moeten er voor zorgen dat we van ieder van hun leden alle nodige gegevens krijgen om hen in te schrijven in de registers van onze grote familie.

Ik herhaal die gegevens hier nogmaals : naam, voornamen, geboortedatum, volledig adres, pasfoto, en 10 fr. in postzegels (abonnés moeten geen inschrijvingsgeld betalen, ze worden gratis ingeschreven). Alle nieuwe clubleden ontvangen de mooie lidkaart van de Kuifje's club en de rooster voor het ontcijferen en onderling schrijven van geheime boodschappen. En dan worden ze regelmatig bedacht met een kleine aangename verrassing. Ik mag niet zeggen waarin die bestaat, men moet clublid zijn om dat te weten !

KUIFJE.



DE MISTRAL : EEN VERBETERDE VAMPIRE

DEZE SUD-EST « Mistral » van de Franse Luchtmacht, wordt in serie gebouwd door de fabrieken van de SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES DU SUD-EST.

Hij is een verbetering van de Britse DE HAVILLAND « Vampire », en werd ontworpen door ingenieurs van beide firma's.

Bij zijn eerste proefvluchten haalde de « Mistral » 380 km./u. (De « Vampire » geraakt niet boven de 350.) Zo nodig kan hij hulpbrandstoftanks medevoeren aan de tippen der vleugels, hiermee wordt zijn ac-

tieradius natuurlijk aanzienlijk verhoogd. De geacclimatiseerde en gepantserde cockpit is voorzien van een schietstoel en biedt de piloot een uitgestrekt gezichtsveld, zowel naar voor als naar achter.

Met een « Mistral » werd door Mej. Auriol, dochter van de Franse president, het vrouwelijk snelheidsrecord geklopt. Zij legde 100 km. af bij een gemiddelde snelheid van 355 km/u.

KENMERKEN

Spanwijdte : 11 m. 60.
Lengte : 9 m. 37.
Totaal gewicht : 4 T. 750.

Hou je van de Dieren?

DAT François Janssens van Schoten bij Antwerpen deze week een album naar keuze verdient, daarmee zal iedere lezer akkoord gaan, wanneer hij deze ontroerende anecdote gelezen heeft.

F. Janssens zal zijn prijs toegestuurd krijgen, zo haast hij ons heeft laten weten welk album (uitgegeven door Les Editions du Lombard) hij verkiest.

Ik verwacht deze week weer veel inzendingen !

HET was in Januari j.l. In mijn omgeving waren er mensen, die zich vermaakten met onschuldige spreuwen neer te schieten.

Op zekere dag vonden we in onze tuin een spreuw, die aan de vleugel getroffen was. We hebben het dier opgeraapt, de pijn verzacht met er fijn olie op te gieten, en daarna de vleugel ingesmeerd met zalf. In een klein duivenhok, dat buiten gebruik is, hebben we het vogeltje in een paar wollen doeken gelegd, voorzien van eten en drinken.

Door er voortdurend zelf op te strijken, was de wonde na een paar weken genezen, alhoewel de vleugel toch tamelijk stijf bleef. Na nog enkele dagen in ons duivenhok te hebben doorgebracht, was de spreuw op zekere morgen verdwenen.

Een paar dagen nadien hoorden wij een vogeltje piepen op onze koer. Toen wij buiten gingen, zagen we daar twee spreuwen. In de eerste herkenden wij dadelijk het vogeltje, dat zo lang bij ons in de kost was geweest, daar het nog altijd een stijf vleugeltje had. Het andere spreuwke was helemaal bebloed, ook waarschijnlijk

geschoten. We verzorgden ook dit spreuwke, doch na enkele dagen was het reeds dood.

Waarschijnlijk heeft de spreuw, die bij ons genezen is, haar vriend willen redden, door hem de weg te wijzen naar dierenvrienden.

FRANÇOIS JANSSENS,
Schoten.





KUIFJE in de Sportwereld

DE BRITSE VLAG op het « DAK van de WERELD » GEPLANT HET SCHOONSTE KRONINGSGESCHENK

OP 29 Mei 1953 heeft de « expeditie Hunt » de top van de Everest (8.888 m. hoog) bereikt. Een eeuw geleden wist men nog niet dat de Everest, in het Himalaya-gebergte gelegen, de hoogste berg op de wereld was. Tijdens de laatste 30 jaren gingen negen expedities, acht Engelse en een Zwitserse, de strijd tegen het hemelhoge gevaarte aan. De Everest wordt door de Himalayabewoners, het Moedergebergte of de Onbevleete Godin geheten. De eerste acht expedities, beurtelings langs de noordzijde (Tibet) en de Zuidkant (Nepal) ondernomen, mislukten. Vorig jaar strandde de Zwitserse expeditie, onder leiding van de vermaarde berggids Raymond Lambert, op 258 meter van de top. De « expeditie Hunt » ving de beklimming, in het spoor van de Zwitsers, langs de Zuidzijde aan. Zij bestond uit 13 Engelsen, 40 gidsen van de Sherpa-stam en 400 dragers. Na een haast bovenmenselijke tocht tegen de rotsen op, na een krachtslopende strijd tegen koude, sneeuw en ijs, een wilde bergstroom, verraderlijke steunpunten en de ontkende natuur-elementen, hebben twee mannen, 80 dagen later, de Britse vlag op « het dak van de wereld » geplant: Edward Hillary, een bijenhouder van Nieuw-Zeeland en de aanvoerder van de Sherpa-gidsen, Tensing, bijgenaamd de « Tijger ».

Een Londens blad schreef: « De laatste duimbreedte grond, die nog te betreden was, werd als kroningsge-

schenk aan de voeten van Hare Majesteit, koningin Elisabeth, gelegd! »

OP STAP MET HET « KANON »

Op 10 Maart had de « expeditie Hunt » de hoofdstad van Nepal verlaten. De 13 Britten waren allen ervaren bergklimmers: behoudens de leider, de 42-jarige kolonel Hunt, waren er o.m. de commandant Hyde, die in 1939 Brits kampioen in de vijfkamp was; drie geneesheren, waarvan één chirurg, een film-operator en klim-specialisten uit alle hoeken van het Britse imperium.

De Britten droegen kledingstukken uit speciaal winddicht katoen, broeken met nylonvoering, nauwsluitende handschoenen en daarover nog winddichte lederen handschoenen.

De tocht was tot in de puntjes voorbereid. Alle nodige apparaten en hulpmiddelen waren ruim in voorraad. De dragers torsten een bagage van meer dan 5.000 kgr. Daaronder waren niet alleen voedsel en kledingstukken, maar ook speciale ademhalingsapparaten en allerhande gereedschap.

Er werden twee verschillende zuurstof-apparaten meegevoerd. Een waarin de drager er van alleen zuivere zuurstof opnam en één waarin hij de zuurstof, vermengd met de buitenlucht, inademen kon. Op grote hoogte hielden de bergklimmers dag en nacht dit apparaat in gebruik. Zij sloepen er zelfs mee, uit vrees dat de wisseling met de gewone buitenlucht verwikkelingen in hun ademhalingsorgaan zou te weeg brengen.

De bagage moest overal op de hoogten worden nagesleept. Zo kwam het dat tussenin vele dagen oponthoud diende te worden gemaakt, ten einde het de dragers bij het klimmen gemakkelijker te maken.

Het meest originele wapen — behoudens de speciale zuurstofapparaten! — dat de « expeditie Hunt » met zich voerde, was een klein kanon, waarmee de, niet « betrouwbare » sneeuwmassas uit elkaar konden worden geschoten en daarna een steviger « grond » boden.

DE BIENHOUDER HILLARY EN DE « TIJGER » TENSING

Van het punt dat de Zwitser Bertrand in 1952 had bereikt, ondernamen thans om de beurt ploegen van twee man de « sprong » van 258 meter naar de top. Het duo Hillary-Tensing slaagde er in de late namiddag van 29 Mei in het hoogste punt van de aarde te bereiken. Zij plantten er de « Union Jack » (Britse vlag) en de vlag van Nepal. Het nieuws werd geheim gehouden,

omdat men er koningin Elisabeth van Engeland het eerst van wilde in kennis stellen.

Edward Hillary is een Nieuw-Zeelands bijenhouder, doch een verwoed bergklimmer. Hij is 34 jaar, maar nauwelijks 20 jaar oud droomde hij er reeds van de Everest te overwinnen. Het was zijn vierde Himalaya-expeditie en Hillary geniet dat hij zijn uithoudingsvermogen aan de honig te danken heeft.

De tweede — en de bijzonderste van man de hele expeditie! — was Tensing Norkey, een gids van de stam der Sherpa's, die door de jaren heen de gidsen en dragers voor de Himalaya-bergtochten heeft geleverd. De Sherpa's wonen in het Aziatische hoogland tussen Tibet en Nepal.

Nauwelijks 16 jaar oud ontvluchtte Tensing de ouderlijke woning om zich als drager bij een expeditie aan te geven. Hij had een persoonlijke ambitie bij dit werk, waarbij hem slechts een hongersloon werd uitbetaald, maar waarbij hij zijn klimmersdrift naar hartelust bevredigen kon. Hij nam aan meer dan twintig expedities deel. Niemand is zo met het Himalaya-gebergte vertrouwd als hij en de roep van zijn wonderbare verichtingen in het Aziatische hoogland werd met de jaren zo groot, dat hij de « sneeuwtijger » werd genaamd en dat iedere grote expeditie hem als de leider van de gidsen ontmoette. Hij was het ook die de Zwitser Bertrand in 1952 vergezelde.

Tensing Norkey is 39 jaar. Hij lijdt met zijn vrouw en zijn twee dochtertjes in het gebergte een armoedig bestaan.

WELKOM!

DE Harlem Globetrotters, de wonderbare zwarte basketbal-spelers, zijn op hun vierde wereldtournee. Op 20 en 21 Juni zijn zij in ons land weer de vurig verbeide gasten. Deze haast twee meter grote Amerikaanse negers zijn weergaloze goochelaars met de bal: zij maken niet alleen op de kenners grote indruk door hun vaardigheid, doch amuseren domvolle zalen telkens met hun koddige vondsten en zeer genoten grappen.

Vorig jaar deden de Harlems de ronde van de wereld en legden per vliegtuig, boot, trein, autobus en... kameel 51.850 mijlen af. In 168 dagen doorkruisten zij 34 landen. Zij speelden 141 wedstrijden, in 87 verschillende steden, vóór 1.500.000 toeschouwers. Zij begonnen hun « buitenlandse » wedstrijden op 19 April te Recife (Brazilië) en speelden de laatste wedstrijd op 1 October te Honolulu (Hawaii). Zij speelden op ieder uur van dag en nacht. In Spanje en Portugal, waar de mensen in de namiddag hun « siësta » (rustpoos) houden, moesten zij te 1 uur 's nachts optreden; op de Filipijnen, ten einde de tropische middaghitte te ontwijken, te 7 u. 30 's morgens. Zij speelden in zalen en in open lucht, bij zon, regen en koude. Te Amsterdam speelden zij bij een temperatuur van 5°, te Taipei (Formosa) van 45°. En Zaterdag zijn de « tovenaars » weer in ons land.



Stan Ockers nam zijn «wraak»: Zijn overwinning te Antwerpen

BENTO de Zwarte Hengst!



JE houdt van dieren, want ons hoekje « Hou je van dieren? » oogst nog steeds een groot succes. Dus zul je ook onze volgende roman, die begint op 2 Juli, graag lezen. Het is de geschiedenis van Bento, een zwarte hengst met een witte ster op het voorhoofd.

Het kader, waarin deze roman zich afspeelt, zal je dadelijk boeien en betoveren: Brazilië met zijn wouden, prairie's, gauchos en wilde dieren.

Een roman die je niet mag missen!



ONZE PRONOSTIEK-PRIJSVRAAG

Ronde van Frankrijk



Goed nieuws, jongens!

Ter gelegenheid van de Ronde van Frankrijk organiseren wij een grote PRONOSTIEK-PRIJSVRAAG, die je zeer zeker interesseert.

Je kunt er prachtige prijzen mee winnen. Over de prijzen zelf, bewaren we voorlopig het stilzwijgen. Het is een verrassing!

De EERSTE proeve van deze PRONOSTIEK-PRIJSVRAAG verschijnt in Kuifje n° 26, dus OVER TWEE WEKEN!

Van volgende week af, geven we nadere uitleg over deze prijsvraag.

Nog wat geduld, vrienden, en neem nu reeds het vast besluit aan deze enige prijsvraag deel te nemen!

KUIFJE.

BRIEVENBUS

LOUIS DAMPS van Tienen heeft een mooi poppenspel. Ik zou het wel eens graag willen zien. Heb je er nog geen foto's van genomen, Louis? Zo ja, stuur er me dan eens een beetje! Louis zond me ook enkele raadsels in. Hier gaan er een paar:

Wat gelijkt best op een karnarievogel?

(Een andere karnarievogel)

Welke vissen hebben de ogen dichtst bij elkaar?

(De kleinste)

Wanneer stuur je me nog eens enkele raadsels. Mijn beste groeten.

BAVO HOFFBAUER, van Niel, heeft in het album « Het Zwarte Goud », op blz. 41, de vermelding gezien van « De Sigaren van de Pharao ». Daar hij dit boek nergens gevonden heeft, zou hij het bij onze administratie willen kopen. Het spijt me, Bavo, maar dat album is in herdruk. Het zal nog een tijdje duren eer het in omloop zal zijn. Hartelijk.

HANS MIJNHARDT, van Zeist (Holland) zou de Franse uitgave van « Kuifje » willen lezen om de taal van Molière te leren. We kunnen je die bezorgen, Hans. Gelieve je rechtstreeks tot onze Hollandse vertegenwoordiger te wenden. Hans besluit zijn briefje met de enthousiaste verklaring: « Ik vind « Kuifje » het fijnste blad van de wereld! »

Vraag aan je Ouders een tent tengeschenke

en wel de « CANADESE », de echte tent van de kampeersers, voor je vakantie aan zee, in de Ardennen of in het buitenland.



Hoogte : 1.10 m.; breedte : 1.20 m.; diepte : 2 meter.
Wit : 929 fr.; oranje of groen : 1.050 fr.
Hoogte : 1.30 m.; breedte : 1.50 m.; diepte : 2 m.
Wit : 1.225 fr.; oranje of groen : 1.370 fr.
Hoogte : 1.60 m.; breedte : 1.60 m.; diepte : 2 m.
Wit : 1.425 fr.; in oranje of groen : 1.550 fr.
Hoogte : 1.80 m.; breedte : 2 m.; diepte : 2 m.
Wit : 1.680 fr.; in oranje of groen : 1.875 fr.
Indien je andere afmetingen wenst, kun je ons raadplegen.
Slaapzakken : wol, 575 fr.; in dons van 815 fr. af. Luchtmatras : 495 fr.; rugzak met draagstel : 475 fr.

DE KAMPEERDER

BRUSSEL

Koninklijke straat, 169.

Tel. : 17.86.21.

ANTWERPEN

Leopoldstraat, 21.

Tel. : 32.24.91

JAGUAR TRIOMFEERT IN DE 24 UREN VAN LE MANS

De grote Franse autokoers heeft een hele reeks verrassingen opgeleverd. Men verwachtte zich allermint aan een overwinning van Jaguar, wiens goede ster tijdens de jongste maanden getaand scheen. Jaguar heeft niet alleen de wereldberoemde koers gewonnen, maar ze 24 uren lang meesterlijk beheerst! Ascari heeft met zijn 4,102 l. Ferrari vruchteloos getracht de Engelsen klein te krijgen. De wereldkampioen 1952 heeft het tegen de herboren Jaguar's moeten afleggen. Ascari's ont koppeling geraakte onklaar, en op 't einde van de wacht moest de Italiaan het opgeven. Farina had het bijtje reeds eer moeten neerleggen.

Fangio die met een prachtige Alfa Romeo aan een gemiddelde snelheid van 172 km. per uur reed, kon de eindmeet evenmin bereiken. Gordini, Aston-Martin, Fiat, Lancia, Talbot vielen weg en moesten de zege aan de schitterend rijdende Jaguarploeg laten.

De Belg Paul Frère (met een Porsche 1488) sloeg een goed figuur, en werd bij de aankomst hartelijk toegejuicht.

Er viel een dodelijk ongeluk te betreuren: John Cole werd uit zijn wagen geslingerd en overreden door een Borgward die aan 200 km. per uur reed en de ongelukkige niet meer kon vermijden...



EEN EXTRA-UITSTAPJE !

Volgende Zondag, 21 dezer wordt de Grote Prijs van de Belgische Automobiellclub verreden te Francorchamps.

De wereldkampioenen der vorige jaren zijn reeds ingeschreven: Farina (1950), Fangio (1951) en Ascari (1952). Er zullen o. a. 11 Italiaanse wagens meerijden (6 Ferrari's en 5 Maserati's), 5 Franse wagens (Gordini), verder nog Duitse en Engelse, enz.

Een extra-uitstapje in 't verschiet, voor wie zijn vader er kan toe bewegen eens naar een spannende autokoers te gaan kijken!

EEN PRUIMENVIJAND

OP pruimen zie je soms een druppel hars hangen en je hebt je reeds afgevraagd, hoe dat mogelijk was. Misschien heb je gedacht dat het gestold pruimensap was. Neen, dat is niet zo. Het betekent eenvoudig dat een zekere wesp, die het heel speciaal op de pruimen gemunt heeft, haar ei lei in het binnenste van de pruimensteen! Het gaatje vulde ze op met een druppel hars van eigen fabricatie. Uit het ei kruipt na een tijdje een larve met twintig benen en puntogen, die leeft van de sappige vrucht. Daarna verpopt ze, en komt als nieuwe wesp uit de pruim te voorschijn.

WAAR MEN KUIFJE OVERAL BEKOMEN KAN

IN BELGIE : Lombardstraat, 24, Brussel.

IN HOLLAND : Singel, 231, Dordrecht.

IN FRANKRIJK : Chaussée d'Antin, 60, Paris IX

IN ZWITSERLAND : Beauséjour, 1, Lausanne.

IN CANADA : Benoit Baril, Periodica, rue de la Roche, Montréal.

IN KONGO : Postbus, 449, Leopoldstad.

IN ITALIE : Prof. Carlo Guarnero, Via Nicola, Frabrizi, Turijn.

IN PORTUGAL : Livraria, Bertrand, 73-75 Gerete, Lissabon.

IN HAITI : Meijuffer Dupont-Day, 195, rue du Centre, Port-au-Prince.

IN GRIEKENLAND : Iossif, Amerikikèsstraat, 1, Athene.

IN DUITSLAND : Belgisch Huis, 20, Caecilienstraat, Keulen.

IN DE LIBANON : E. P. Godart, Missie Witte Paters, Rayak.

IN CHILI : Juan Rodriguez, Empresa Editore, 076, Avenida Santa-Maria, Santiago.

MOTOACROBATEN



De motorfiets wordt in alle legers gebruikt als vlug verbindingsmiddel. Met een motorfiets geraakt men overal door op voorwaarde dat de piloot heel handig is! Om door alle weren en over alle wegen te rijden, worden de militaire motocyclisten dan ook duchtig getraind. Na enkele maanden, halen sommigen staaltjes uit die ons de haren doen te berge rijzen.

Onze foto toont twee acrobaten in een sensationeel nummer uitgevoerd op een Triumph tijdens de Royal Carrousel, op 10 Juni te Londen geopend, en een der belangrijkste meetings van het zomerseizoen in de Britse hoofdstad. Zou je hen nabootsen?

KRIS KRAS door EUROPA



DEZE week heb ik het bezoek gekregen van een clublid uit Rotterdam: Desmond Willard, die reeds zestien jaar oud is, en in Brussel werkte in een variété-theater met zijn vader en zus in een muzikaal nummer van hun eigen creatie: « The 3 Willards ».

Desmond Willard is sinds zeven jaar lezer van Kuifje! Vroeger was zijn lievelingsverhaal « Het Geheim van de Zwaardvis ». Nu leest hij liefst « Het Sein staat op Rood » en « Mannen op de Maan ». De Postiljon met zijn kleine nieuwsjes en sportactualiteiten valt ook in zijn smaak. Desmond heeft sinds het einde van de oorlog reeds heel West- en Noord-Europa doorkruist. In het totaal is hij al in 72 steden voor het voetlicht verschenen, zelfs binnen de Noordpoolcirkel! Desmond was maar 3 1/2 jaar oud toen hij voor het publiek kwam! Als imitator (o. a. van Danny Kaye) oogst Desmond overal veel succes. Zijn boogie-woogie-nummer en zijn klompdansen in Hollandse boerendracht wordt ook overal geapprecieerd.

Kuifje wenst Desmond Willard, die reeds twee toneellustrems achter de boeg heeft, nog een schitterende carrière. We hopen hem stellig eens in ons Kuifje's Theater te Brussel te ontvangen!

JOHAN.

Drama in het Woud

Mark Trail, journalist, is met zijn vrienden in Tennessee om op everzwijnen te jagen. Hij werd door een reusachtig wild zwijn omvergegooid...



HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Lucht- en landleger doen een aanval op de Zwarte Toren, de basis van de bende van Borg, Lefranc en Jan, die door de bandieten gevangen genomen worden, konden ontsnappen.

Het afweergeschut op de toren komt in actie en richt zich naar de lichttraketten. De jachtbommenwerpers duiken reeds naar het objectief...



...en werpen hun lading af



Hallo... "Javelot" 1 aan "Star 1". Projectielen afgeworpen. Wij stijgen

Napalmbommen boren zich in de grond en zetten alles in vuur en vlam. Een vuurgloed tast de bossen en ook de pulven aan...



Op de tegenoverliggende heuvel...

Goed gewerkt "Javelots"! Terugtrekken... De infanterie zal opnieuw aanvallen...



In de toren...

Met napalm?... Verduiveld! De versterkingen kunnen niet meer gebruikt worden?... Welke?... 11, 12, 18, 24 en 26... Begrepen. Grijp in waar je kunt



Ze schijnen vastberloten onze vesting in te nemen, doch we kunnen het hier zo lang uithouden als we willen. We moeten tegenmaatregelen treffen...



Jan en Lefranc konden gelukkig in een rots schuilen. Na het bombardement wagen ze het een oogslag buiten te werpen...



De vliegtuigen zijn verdwenen... Komt, we gaan...

Doch het duurt niet lang, of onze vrienden sluiten op de soldaten, die opnieuw ten aanval gaan...



Wie is daar?

Soldaten! We zijn gered!

Waar komen jullie vandaan?... Wie zijn jullie?



Volg me! We zullen tussen de vuurhaarden lopen en trachten de grote steenweg te bereiken...



In de onderaardse gangen inspecteert Borg het plaatzen van zijn geheim wapen...



Ziezo! Dat is in orde. Over enkele uren zijn wij meester van het terrein! We zullen niet alleen ons land, maar ook Europa en de hele wereld overwinnen. Morgen slaat ons uur!



2 De chimpansees hebben veel spierkracht en zijn goede acrobaten. Hier zien we Murphy aan het werk.



3 Net als zijn soortgenoten eet hij veel fruit, maar Murphy doet het bestis keurig!



4 Uit zijn beker drinkt hij, zonder morsen, melk of water.



5 Daarna doet hij zelf de omwas en gebruikt hiervoor handen en voeten!



1 Murphy omhelst zijn beste vriend.

DE CHIMPANSEE

ER zijn vele soorten apen en allen zijn het bestuderen waard, doch de interessantste zijn ongetwijfeld de mensapen. Daartoe behoren de orang oetangs en de gibbons van Azië, de gorillas en de chimpansees van Afrika.

De chimpansee is van deze vier soorten de best gekende. Hij werd door vele zoologen en dierenvrienden van dichtbij gadegeslagen en iedereen kent wel een paar anecdoten over de intelligentie en de aanhankelijkheid van de chimpansee.

De chimpansee wordt 1 m. 70 groot, 75 kg. zwaar, het wijfje bereikt slechts 1 m. 30. De chimpansee heeft meer hersenen gekregen dan vele van zijn soortgenoten en het is dan ook niet te verwonderen dat hij verstandiger is. Van lichaamsbouw is de chimpansee veel sierlijker dan de gorilla. Zijn lichaam is dicht behaard, doch zijn gezicht niet. Zijn horen zijn net zo gevormd als die van de mensen, zijn ogen zijn lichtbruin en zachtmoedig, de bovenste ledematen zijn niet veel langer dan de onderste, wat bij de apen een uitzondering is.

In het wilde leeft de chimpansee op de bomen, het is daarin ook dat hij z'n bed maakt van gevlochten takken. Om zich tegen de kille Afrikaanse nachten te beschermen, bedekt hij zich met bladeren. Het gebit van de chimpansee is ijssterk. Een kokosnoot, die een mens met een bijl kleeft, breekt hij doodgewoon met zijn tanden!

Een chimpansee went zich bij de mens tamelijk vlug, hij bootst iedere beweging nauwkeurig na, kan heel spoedig met een bord en een vork omspringen, omwassen, roken, fietsen en nog zoveel meer. Een chimpansee drinkt graag koffie en thee, maar is verlekkerd op bier! Hij heeft een zeer goed geheugen, herkent zijn vrienden, zelfs na jaren scheiding, nog. De chimpansee is aanhankelijk en trouw aan zijn meester. Hij ulti zijn blijdschap als een mens en wanneer hij verdriet heeft, weent hij hete tranen en snikt als een kind. Zijn geliefkoosde bezigheid is schuiven uithalen om alle voorwerpen aandachtig en nieuwsgierig te bekijken, zonder iets te breken of stuk te slaan.

Hier zien we Murphy, de jonge chimpansee van de Amerikaan Jack Brick. Brick toont met deze foto's al de talenten van zijn vriend.

Victoria presenteert DE HELDHAFTIGE KARAVAN

De volgende morgen...

Opgelet! Ik fluit zo dadelijk...



En op het sein...



De Kanlebas worden spoedig verslagen...



Een uur later...

Leve grenadier Victoria!

Roep liever: Leve de heerlijke producten



Je houdt van dieren?... Dan zul je blij zijn te vernemen dat je met de KUIFJE's BONS thans de prachtige collectie «De ANTWERPSE DIERENTUIN» kunt bekomen. Het is een collectie foto's in RELIEF, die je kunt bekijken door een speciale bril. Deze laatste wordt bij iedere collectie gevoegd.



Tijl, Nel en Lamme bouwden een hut even buiten Nieuw Amsterdam. Op een nacht horen ze een schot en daarna een woedend gebel



Tijl en Lamme snellen buiten en vinden, niet ver van hun hut, een uitgeputte knaap.



Het is een Roodhuid. Hij werd gegeseld, kijk maar naar zijn rug.



We zullen hem binnen dragen en verzorgen. Diegenen, die deze knaap zo toelakelden, kunnen geen rechtschapen mensen zijn!



Tijl steunt de jongen en brengt hem naar de hut



Sluwe Vos.... Niets misdaan... Boosaardige blanken mij slaan. Ik vluchten....



De jongen ziet er eerlijk uit. Verberg hem, ik hoor zijn achtervolgers naderen....



Laat mij begaan. Doe alsof we hem niet zagen en tracht uit te vissen waarom ze hem willen vangen!



Twee soldaten en een burger volgen, met speurhonden het spoor van de Indianen....



Halt! Hij schuilt misschien in deze hut!



Wij zoeken een jonge Indianen. Hij vluchtte deze kant uit, nadat ik hem halfdood ranselde



Wat misdeed hij om je optreden te wettigen!



Dat gaat je niets aan. Ik handel in opdracht van de gouverneur.... Vonders! Iemand verbergt zich in het alkhoof, ik zag de gordijnen bewegen....

Teddy leidt zijn vriend naar mijnheer Cahin. Deze laatste kocht Pom van het cirkus af Marc, de zoon van de nieuwe eigenaar, behandelt het jonge dier al dadelijk op ruwe wijze...



Hoe kom je er bij dat arme dier zo brutaal te behandelen? Je moet Pom langzaam aan je wennen, en zijn vrouwen trachten te winnen...

Loop naar de duivel!



Wacht maar, lelijk beest! Ik zal je wel temmen! Ik zal je...



De knaap slaat Pom uit alle kracht met de knop van zijn rijzweep. Dat is meer dan Teddy aanzien kan, hij loopt naar de brutale vlegel toe en...



Jij bruint! Nietsnut! Laat die zweep vallen!



Cahin kan zich losmaken en, alvorens Teddy de kans heeft de slag af te weren, krijgt hij de zweep in het gezicht...

Na de eerste ezel, tem ik ook de tweede. Hahaha!

OEI!



Maar dat laat Teddy zich niet welgevalen, hij springt naar de jongen, en vlugger en leniger als deze, kan hij hem neerdrukken...



Pom afranselen is makkelijk, hé, maar met mij zul je meer last hebben, vriendje! Ik zal je eens een lesje geven...

OEI!
OEI!



Marc Cahin voelt dat hij het niet kan halen, en krabt zijn tegenstander in het gelaat... Hij tracht zelfs Teddy's ogen beet te krijgen...

HO AAI!



Op hetzelfde ogenblik komt Pom afgerend en, bij toeval of met opzet, plant hij z'n poot op Marc's voorhoofd...

HULP!



Hij huilt als een bezetene. In de villa schrikt iedereen zich een bult, en vader Cahin en de knecht, Hubert, komen toegesnel...

Wat is er gaande? M'n hoofd doet pijn van al dat lawaai!



Oeieoaaal... die ezel! Die ezel wilde me doden... Ik heb een schedelbreuk, papa... Het is de schuld van die jongen...
oeoeoeoe...



God toch! M'n engeltje! Mijn suikerbolletje, ik hoop maar dat het niet erg is... Doet het pijn?

O ja... het doet vreselijk pijn!



Nu zie je wat er van komt wilde beesten te houden. Die lelijke ezel wordt zo dadelijk afgeslacht! Vooruit, steek hem dood!



Ja, papa, ik zou willen dat je hem liet opvullen! Daar zou ik blij om zijn...

Wel, het is goed. Ik doe alles wat je wil, als je maar niet meer huult. Hubert zal er dadelijk voor zorgen!...



KEN JE DIE KWISPELSTAART?

OP wandel door het bos, heb je dat kleine ding reeds als een volleerd acrobaat van de ene boom naar de andere zien zweven en je bewonderde zijn lenigheid en z'n sierlijke bewegingen. Het eekhoortje, met zijn vinnig snuitje, z'n levendige, intelligente ogen, z'n roestbruine pluimstaart, is de sympathiekste van al de knaagdieren die in onze bossen wonen.

Het eekhoortje bouwt zijn nest in een gaffelvormige tak, maar neemt nog liever een leegstaand kraaiennest in bezit. De kleine kwispelstaart maakt z'n woonst uit handig gevlochten takjes en legt er dikke mostapijten in. Het is bolvormig en de kleine, ronde opening is steeds naar het Oosten gekeerd, daar het eekhoortje niet van water houdt, ook niet van de regen,

en de meeste buien uit het Zuid-Westen komen.

Buffon (we spraken over hem in *Kuifje* n° 12, onder de titel *Een dankbare meester*) ging zo ver te beweren dat het eekhoortje een stuk boomschors als vlot, en zijn dikke staart als zeil gebruikt, wanneer het over het water moet. Ik heb het nog



nooit gezien! Wat ik wel met eigen ogen heb vastgesteld is, dat die leuke kwispelstaarten giftige paddenstoelen eten, en er niet eens buikpijn van krijgen! Nu, dit wordt ook wel in sommige dierstudies verteld. Ik heb zelfs eens gelezen dat een perziksteen giftig zou zijn voor eekhoorns...

Onze dartele pluimstaart leeft als een vogel in de bomen en loopt zo vlug en licht over de boomstammen, als een haas over de heide. Hij is altijd en eeuwig op zoek naar allerlei noten en graantjes die hij dan, als een spaarzame en voor-

uitziende boer, hier en daar in de grond stopt. In de Winter, wanneer er een dikke laag sneeuw in het bos ligt en er nergens iets te happen valt, zoekt hij zijn voorraadschuren. Je moet weten dat het eekhoortje geen winterslaap houdt. Met het aanleggen van een voorraad begint hij gewoonlijk reeds in September.



Een eekhoortje is niet zo mensenschuw als het wel lijkt, en wanneer je dicht bij een bos woont en je strooit kruimels voor je deur, komt het die gulzig opknabbelen. Misschien komt het zelfs op je hoed eten! Mijn eekhoortjes durven dat gerust. Je moet echter een engelengeduld hebben en er zeer zacht mee opspringen wil je het zo ver brengen...

Je kunt ze natuurlijk ook opsluiten, zoals dit helaas vaak gedaan wordt. Ik vind dat een zonderlinge wijze om van dieren te houden en ben er van overtuigd dat jij er dezelfde mening op nahoudt!

FRANCISKUS.



DIT IS EEN VAN DE PRACHTIGE CHROMO'S UIT DE REEKS « ZIEN EN WETEN » !



VLEGTUIGEN (Types van de oorlog 1939-1945) - Reeksen I - N° 15 - BREGUET 691 -

Frankrijk - 1938.

Je kunt ze in het prachtige album kleven waarin de zestig bijzonderste vliegtuigtypes van de oorlog 1939-1945 gepubliceerd werd. Dit album komt zo juist van de pers en is te verkrijgen tegen de storting van 55 fr. (franco) op P. C. 1909.16 van KUIFFE-BRUSSEL. In de Kulfjeswinkel, Lombardstraat, 24, te Brussel, kun je het album kopen tegen 50 fr.



DE UURWERKEN

TissotVERTELLEN JULLIE
DE GESCHIEDENIS :DE
HERTENPATROUILLE**KNAPT HET OP !**Met genoeg, mijnheer ! Het is
precies 4 u. en 15 minuten. Een
TISSOT loopt altijd juist !Kijk nu eens wat je met m'n
mooie kousen gedaan hebt. Bru-
tale rekel ! Straatloper ! Pad-
vinder van niksmantalle !Padvinder van niksmantalle ?
Je hebt afschuwelijke kousen
aan ! Je gezicht is trouwens al
niet veel beter !Aai, Marco heeft ook geen ge-
luk !... Cari mischien ?O lalala, de politie !... En ik
heb geen verkoopvergunning...Nemen we de benen... We zul-
len enkele bananen eten intus-
sen, misschien remmen de schil-
len hun vaart ?...

(Wordt voortgezet.)

TEXAS SLIM

ROMAN DOOR M. ARTIGUES

GEILLUSTREERD DOOR REF

DE LAATSTE KOGEL

TEXAS SLIM hield de Luger in de vuist
geklemd en om zijn lippen speelde een
onheilspellende glimlach...— Goelen avond, m'n beste mijnheer Peralta !
Je waande je hier goed verborgen, niet ? Veilig
voor de gerechtigheid van de mensen, doch
met de gerechtigheid van Hierboven, met die
van God rekende je niet. Weet je wat je veilige
schuilhoek verraadde, Peralta ? Een foto !
Een foto... van een oude cowboy genomen door een
jongen die voor de oude cowboy dadelijk sym-
pathie had opgevat !— Wat ? vroeg Redgie Peralta die lijkebleek
zag.— Ik zal het je uitleggen ! Koen nam de
foto toen hij Stroom Arrowhead heel toevallig
ontmoette bij de fontein in de muur van een
hacienda... De hacienda van de eerbiedwaardige
Clayton Gardenas, die op dit ogenblik in Cali-
fornie verblijft ! De gebeurtenissen, die zich na-
dien afspeelden, maakten het onmogelijk de film
onmiddellijk te laten ontwikkelen. Maar zie, dit
is nu ongeveer een half uur geleden gedaan...
Naast het vertrouwde, vriendelijke gezicht van
Stroom Arrowhead staat er nog iets op deze
foto... De muur van de hacienda met een venster.
Het gordijn is half weggeschoven en daarnaast
staat een man, die blijkbaar weten wilde hoe
het zou aflopen. Misschien stond die man daar
slechts een seconde, doch het was precies op
dit moment dat Koen de foto nam... De man
aan het venster ben jij Redgie Peralta !DE « GROTE CHEF » STOND
AAN HET VENSTER**O**P hetzelfde moment begrepen wij alles. De
hacienda werd je door je vriend Clayton
geleend als commandopost en ook wel als berg-
plaats voor je vernielingstuigen. De secretaris
intendant van Cardenas, Floyd Lindsay, zeer
gunstig bekend in deze buurt, kwam hier zoge-zegt om het huis te verluchten. In werkelijk-
heid sleepte hij met z'n auto de explosiezuigen
en ander materieel aan. Hij bracht ook jou
naar hier, Redgie Peralta ! Naast je ranch en
je huis in El Paso had je ook nog deze ha-
cienda, waar je veilig waart. De morgen, toen
Stroom vermoord werd, verliet Floyd Lindsay
je rond acht uur om Alek te ontmoeten in
Blue Paradise. Na het onderhoud, zou hij je
afhalen. Je bleef alleen in het huis dat zoge-
zegt onbewoond was... Je hoorde de stappen
van Stroom Arrowhead en je hoorde de hoeven
van zijn paard... Het toeval had mijn cowboy
onder de venster van het huis gevoerd, waarin
de man verbleef die zijn dood bevolen had...
Het gerucht van de paardenhoeven schrikte je
op, je schoof het gordijn opzij want je wou
weten wie er in die stille straat kwam...De loop van de Luger kwam steeds dichterbij
het witte gezicht van de bandiet.— Bekijk dit wapen goed... Het werd me over-
gemaakt door Tommy Henslow, nog een man
die viel op jou bevel, en bevatte op dit ogen-
blik acht kogels. Tel even mee, Peralta : Een
om de « brand » uit de hand van Plastic Jack
te schieten, drie om Ralph Costello en zijn
handlangers tot rede te brengen, een om de
auto, waarmee Plastic Jack en Alek Tamyras
vluchtten, tegen te houden, een om Sheldon
Gisborne onschadelijk te maken en een om Ben
Doerski tegen de rotswand te nagelen. Dat zijn
er zeven... Er blijft me dus nog een kogel en
die volstaat !

« JE UUR IS GESLAGEN ! »

TEXAS SLIM richtte zich in zijn volle lengte
op, uit zijn ogen schoten vlammen en hij
vervolgde :— Redgie Peralta, je bent van kop tot teen
met bloed besmeurd. Je vermoedde grijsaards,
je folterde vrouwen en kinderen. Ik heb ge-
zworen, dat ik je krijgen zou, jou en je ellen-
dige handlangers en dat de kogels van Tommy
Henslow daarvoor zouden dienen... De laatstekogel is voor de « Grote Chef »
van de bende... Je hebt nu geen
schild meer om je achter te
verbergen, Redgie Peralta, je
laatste uur heeft geslagen...De bandiet, wiens gezicht haast
groen zag, was steeds verder
achteruitgeweken. Hij hield zijn
handen voor de loop van de
Luger en hakkelde :

Koen en Texas Slim strijden tegen een bende die de petroleumexploitatie sabotageert. De hele bende kan uiteindelijk gevangen genomen worden, behalve de chef Redgie Peralta. Slim heeft echter z'n schuilplaats ontdekt en dringt er op 'n avond, in gezelschap van Koen, binnen...

— Neen! Neen, Texas Slim, schiet niet!... Ik zal al het onheil dat ik aanrichtte herstellen. Ik weet dat het lot van je Old Fellows je lief is... ik ben rijk... ik kan je miljoenen geven.

De Ridder van de Prairie bekeek de bandiet vol misprijzen...

— Wat ben je laf, Peralta! Wat ben je laf!

Koen, je wou er absoluut bij zijn om die bandiet in zijn hol te vangen. Wel, het is zover. We hebben de « Grote Chef »...

Zieh dan opnieuw tot Peralta wendend zei Texas Slim:

— Neen, ik schiet je niet neer. Ik ga je in de handen van de Wet geven. De rechters zullen je daden beoordelen. Vooruit, nu maar, indien je benen je nog dragen kunnen!

— Je kunt me toch niet in kamerjas meenemen?

— Nu goed. Ik zal je je vest geven.

Het vest hing over de rugleuning van een grote zetel. Texas Slim ging er naartoe...

— Ik zal die zakken eerst eens grondig onderzoeken want ik geef je de kans niet meer nog eens met revolvers te spelen. Je hanteert ze niet slecht, bijzonder als je daarbij een weerloos meisje tot schild kunt gebruiken!

Texas Slim tastte in de zakken van het vest en verloor daardoor Peralta een moment uit het oog. Het was slechts heel kort, maar toch maakte Peralta hiervan gebruik met de lenigheid van een puma en een sprankel heep het vego lijf aldus te redden...

Hij sprong achter een grote tafel, die in het midden van het vertrek stond, en wierp ze om zodat hij er zich door beschutten kon en nam teregtijd een wapen uit de lade...

PERALTA DIENT SLIM VAN ANTWOORD

EEN purperen vlam, een harde knal en een kleine rookpluim... Redgie Peralta had het vuur geopend... Texas Slim had gelukkig de kans gezien om Koen mee op de grond te trekken en daar zaten ze nu ineengedoken achter de brede zetel. Toen Texas Slim de loop van zijn wapen tegen de zijkant van het meubel schoof, floot er een kogel vlak naast zijn hoofd en plantte zich in de muur achter hem. Hij drong niet aan en hokte weer ineen achter de zetelrug.

— Texas Slim, zei Peralta met een fluisterende stem, ik heb je immers reeds eerder wijsgemaakt dat een vuile koehoeder van jou soort geen Peralta meesteren kan! Je geloofde me niet, je had ongelijk! Je waande je zo sterk en zo slim dat je alleen naar hier kwam inplaats van m'n schuilhoofd door de politie te laten omsingelen. Je wou de lauweren van zulk 'n geweldige vangst niet met anderen delen, hé! Het was je trots die je in het hol van de leeuw dreef... waar je niet meer zult uitkomen!

De Ridder van de Prairie beet op de lippen. Er stak waarheid in de woorden van Peralta maar was het niet de trots, die hem er toe aangespoord had alléén naar de hacienda te gaan... Hij had de foto gezien en was in een spontane opwelling naar het huis van Peralta gestemd, met de voortdurende vrees dat de vogel reeds zou gevlogen zijn...

— Je beloofde er zoveel genoeg aan je kogels te tellen... ik wil dit niet bederven. Ik weet dat er je slechts één blijft... Ik heb er nog een en dertig! Acht in de lader van mijn automatisch pistool, en vijf en twintig in de doos die hier naast me staat... En kijk eens naar de tafel! Een marmeren blad en voor het overige dikke staalplaten. Ik kan het hier zo lang uithouden als het nodig is, terwijl jij niet eens het guntje van je neus mag laten zien... Beproef het nog eens de loop van je fameuze Luger te tonen en ik laat zoveel kogels losraken, dat je van angst in de grond zult willen kruipen. Maar, wees gerust, lang zal dat spelletje niet duren!

WIE VERWACHT PERALTA?

DEZE hacienda heeft een geheime gang, langs deze gang komt men in de plaats waar we zitten en wel onder die Venetiaanse spiegel achter je rug! Ja, langs daar kan ieder ogenblik de derde vriend komen die ik nog heb... Wat je zei over Clayton Cardenas en Floyd Lindsay is heel juist; doch mijn derde vriend ken je niet... Je hebt er zelfs geen vermoeden van. Op het ogenblik dat jij en je vrienden van de politie denken, dat ik geen vrienden meer heb, krijg ik er nieuwe... Het is de derde vriend, die me naar veiliger oorden zal brengen... Hij zal niet binnen komen vooraleer een oogslag te hebben geworpen op deze plaats langs een zeer geheim kijkgat... Van uit dit kijkgat kan men ook heel goed mikken... Welaan, Texas Slim, voor wie hou je je laatste kogel? Voor de man die je in de rug zal schieten of voor mij, die gereed sta je te doorzeven... en jou niet alleen, er is ook nog de jongen, die je absoluut wou vergezellen!

VOLGENDE WEEK:

BLOEMEN OP TWEE GRAVEN

DE KUIFJE'S BONDS

Bekijk de nevenstaande lijst aandachtig. Bij al deze producten krijg je de KUIFJE'S BONDS. Vraag je mama deze producten te gebruiken, want:

- Ze zal er best bij varen en
- Dank zij deze producten kun jij een groot aantal KUIFJE'S BONDS verzamelen.

ONZE GESCHENKEN

Punten

1. De afdrupplaatjes KUIFJE, waarmee je je fiets, je penne, deoos, je speelgoed, enz., kunt versieren. Volgende reeksen zijn verkrijgbaar:
 1. De Scepter van Ottokar.
 2. Het Zwarte Goud.
 3. Mannen op de Maan.
 4. Kwik en Flupke.
 5. De Blauwe Lotus.
 6. Kuifje in Congo.
2. De prentjes van REINAERT DE VOS: 5 reeksen (1 tot 40, 41 tot 80, 81 tot 120, 121 tot 160 en 161 tot 196).
3. Prenikaarten KUIFJE (twee reeksen van vijf prachtige onderwerpen).
4. DE SPROOKJES VAN PERAULT, een prachtige collectie van acht sprookjes, geïllustreerd met tweehonderd prentjes.
5. KUIFJE's briefpapier. Omslag met vijf verschillende versieringen.
6. KUIFJE's wimpel, driekleurig, aan weerszijden bedrukt.
7. Chromo's ZIEN EN WETEN. Reeksen van zes mooie chromo's groot formaat:
 - VLEIETUIGEN, reeksen 1 en 2.
 - VLEIETUIGEN (types van de oorlog 39-45), reeksen 31 en 32.
 - LUCHTSCHEPEN, reeksen 1 en 2.
 - SPOORWEGEN, reeks 1.
 - MARINE, reeks 1.
 - AUTOMOBIEL, reeks 1.
8. Kaartspel van de KUIFJE's bonds: fijn kaartspel, rug in linnen en verpakt in een kartonnen etui.
9. Porte-monnaie KUIFJE in cuiroléine, kleuren die passen bij de portefeuilles. Practisch en elegant. Sluit met drukknoop.
10. Portefeuille KUIFJE, twee delen, één kleur.
11. Collectie DE ANTWERPSE DIERTUIN. Omslag met twintig prachtige foto's in relief (prentkaartform.) met speciale bril.
12. Bloc-notes KUIFJE, zelfde formaat en kleur als de portefeuilles, met een speciaal zakje voor een abonnement. Sluit met drukknoop.
13. Blokje ter vervanging.
14. Portefeuille, groot formaat, drie delen met een micazakje voor een abonnement. In twee kleuren.
15. KUIFJE's puzzle, op hout, originele tekeningen uit de albums van KUIFJE en BOB-BIE. Standaardformaat.
16. KUIFJE's puzzle, groot formaat.
17. Blokjespel KUIFJE, waarmee je zes tekeningen van Hergé kunt samenstellen.
18. Speciaal abonnement op « KUIFJE » (10 nummers).

N.B. — Indien je niet meedeelt op welke datum dit abonnement moet beginnen, krijg je de eerste aflevering in de week nadat je je bonds instuurde.



PILSBERG
VANDENHEUVEL

Goselli

Kolynos

Prosmans

PALMAFINA

Heudebert

FRIMA

Materne



HET JEUGDBLAD
KUIFJE

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

Kuifje en zijn gezellen zijn veilig op de maan geland. Met hun rupswagen maken ze een verkenning. Plotseling beveelt Wolff te stoppen. Wat merkte hij aan de voet van een rots?

